

'Als het kriebelt, moet je ...' WANDELEN!

We hopen dat jullie er deze keer opnieuw bij kunnen zijn!

Zondag 23 maart 2014 gaat de wandeling door in Roesbrugge

We verwachten jullie aan het ontmoetingscentrum: "Karel de Blauwer". Parkeer daar ergens jullie auto en stap dan met een zakje met propere schoenen in de richting van de kerk waar je wat verder aan de linker kant kan inschrijven. (Net over de brug links)

Er kan gestart worden tussen 13u.15 en 14u.15.

De wandeling is +/- 6,8 km en gaat 80% langs graswegen. **Daarom zijn laarzen zeker een must. Wandelen met een buggy (wel 4x4) zal wel lukken.**

Praktische tip : Breng jullie propere schoenen mee in een zakje die kan je dan afgeven aan de inschrijving. Wij zorgen ervoor dat je die voor je binnenkomt op de eindbestemming kan aandoen.

Iedere deelnemer krijgt een tussendoortje, een hapje en een drankje.

Alle kinderen (uit de lagere school) onder begeleiding van hun ouder(s) zijn welkom samen met alle mama's en papa's, grote broers en zussen. Evenals alle sportieve oma's, opa's, tantes, ooms, neefjes, nichtjes, oudleerlingen en hun ouders.

Kortom... iedereen die verbonden is of was met Onze ARK en goesting heeft om mee te doen...

Groeten van de sportraad.

Inschrijven moet vooraf gebeuren omwille van enkele praktische zaken.

Gelieve dit tegen woensdagmiddag 19 maart te doen : stop dit strookje

MET HET GELD in de sportbrievbus op de speelplaats van het kleuter of geef dit mee in een gesloten omslag met je kind.

Wij schrijven ons in voor de zoektocht van zondag 23 maart te Roesbrugge :

kinderen uit de basisschool aan 3 euro : -

(al of niet uit onze school) -

-

-

Ouders, broers, zussen (uit de middelbare school), oma's, opa's, ooms, tantes, neefjes, nichtjes aan 4 euro : -

-

-

-

-

Wij betalen hierbijeuro.

Niet vergeten: " een zakje met propere schoenen" (afgeven aan de start aub)