



... nodigt uit...

alle ouders van de leerlingen uit het tweede leerjaar

Na de eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn we het ritme al goed gewoon. In de klas zijn we volop de leerstof van het eerste leerjaar aan het herhalen.

Ik geniet van elke klasdag en hoop dat uw kind dat ook kan zeggen. Hopelijk vertelt uw zoon of dochter nu en dan eens wat er hier allemaal te beleven valt.

Toch wil ik graag nog wat het reilen en zeilen in de klas van de hond toelichten. Misschien hebt u nog vragen over huiswerk, contractwerk, het werken met de computer, de manier van werken bij hoekenwerk, het oplossen van kleine conflicten, de klaswerking, ...

Daarom nodig ik u graag uit naar de klas op **dinsdag 30 september om 19.30 u.**

Als u nu al vragen hebt, mag u die al op het inschrijvingsblaadje noteren. Op die manier kan ik beter inspelen op wat u van deze avond verwacht.

Vriendelijke groeten  
Juf Evelien

-----  
Ik, \_\_\_\_\_ ouder van \_\_\_\_\_

zal aanwezig zijn op de ouderavond met \_\_\_\_ personen.

zal niet aanwezig zijn op de ouderavond.

Graag kreeg ik uitleg rond volgende vraag/onderwerp:

---

---