

Beste ouders

Op maandag 16 september is er onze jaarlijkse kleutersportdag. Ook dit jaar blijven we de hele dag op school om te dansen, klauteren, kimmten, lopen, fietsen, springen,...

Wat we zoal gaan doen, blijft nog even een verrassing.

We starten zoals een gewone schooldag. Wie 's middags boterhammetjes eet op school, brengt deze ook die maandag mee. Wie warm eet, kan dat!

Breng ook twee tussendoortjes mee! Water krijg je op school.

Mogen we wel vragen om je kleuter die dag sportieve kledij en sportieve schoentjes (die gemakkelijk aan en uit kunnen) aan te trekken.

Vergeet ook niet om een fiets of step of loopfiets of gocart of tractor mee te geven, waarop je kleuter reeds goed kan rijden!

De sportdag dit jaar is volledig gratis.

We hopen op een stralende sportieve dag.  
Juf. Elfi, Heidi, Marjan, Ann, Lieve en Lies

