

...OUDERAVOND IN KLAS 6 : DINSDAG 01 OKTOBER..

Beste ouders,

Jullie vertrouwen je kind dit jaar aan mijn zorgen toe. Ik hoop dan ook op een geslaagde samenwerking. Daarom is het goed om elkaar na de eerste maand eens te ontmoeten tijdens een ouderavond in de klas. Zo kunnen we van gedachten wisselen over het reilen en zeilen in klas 6.

O.a. volgende puntjes staan geprogrammeerd :

- hoekenwerk aan de lijve ervaren.
- een kijkje in de bank en mappen.
- foto's bosklas Kemmel.
- oudercafé waarin we wat napraten over enkele stellingen.



De ouderavond gaat door in de klas van het 6de leerjaar
op **dinsdag 01 oktober om 20 uur.**

Ik hoop jullie met velen te mogen begroeten op deze avond. Ik wil tevens een warme oproep doen aan de papa's, want ik merk dat veel zaken rond het schoolleven dikwijls in mama's schoenen geschoven wordt...

Omwille van enkele praktische zaken (stoelen en drank...) had ik graag dat je onderstaand strookje via je kind aan mij terugbezorgde.

Kinderen zijn niet welkom op de ouderavond. Trouwens, om zowat 21 uur gaan slapen is voor een 6de-klasser een goede gewoonte...

Vriendelijke groeten ! Meester Wim.

...OUDERAVOND IN KLAS 6 : DINSDAG 01 OKTOBER..

Van uit klas 6 zal

- mama aanwezig zijn.
- papa aanwezig zijn.
- niemand aanwezig zijn.

(je antwoord mailen mag ook : wim.vercruysse@kbrp.be)