

...OUDERAVOND IN KLAS 6 : MAANDAG 26 SEPTEMBER..

Beste ouders,

Jullie vertrouwen je kind dit jaar aan mijn zorgen toe. Ik hoop dan ook op een geslaagde samenwerking. Daarom is het goed om elkaar na de eerste maand eens te ontmoeten tijdens een ouderavond in de klas. Zo kunnen we van gedachten wisselen over het reilen en zeilen in klas 6.

O.a. volgende puntjes staan geprogrammeerd :

- enkele hoekenwerktaken.
- co-teaching
- zelfstandige aanpak wiskunde.



om 21 uur: oudercafé waarin we wat napraten over enkele stellingen.

De ouderavond gaat door in de klas van het 6de leerjaar
op **maandag 26 september en begint om 20 uur.**

Ik hoop jullie met velen te mogen begroeten op deze avond en verwelkom graag ook de papa's.

Omwille van enkele praktische zaken (stoelen en drank...) had ik graag dat je onderstaand strookje via je kind aan mij terugbezorgde. OUDERS DIE AL IETS LIETEN WETEN MOETEN DIT NIET MEER DOEN (zie klasblog).

Kinderen zijn niet welkom op de ouderavond. Trouwens, om zowat 21 uur gaan slapen is voor een 6de-klasser een goede gewoonte...

Vriendelijke groeten ! Meester Wim.

...OUDERAVOND IN KLAS 6 : MAANDAG 26 SEPTEMBER..

Van uit klas 6 zal

- mama aanwezig zijn.
- papa aanwezig zijn.
- niemand aanwezig zijn.

(je antwoord mailen mag ook : wim.vercruysse@kbrp.be)