

Het 'Onze Ark' team wenst u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Vrije Basisschool Woesten



www.onzeark.be

Nieuws uit de klas van de giraf



Voorlezen voor de kleuters



Tijdens de voorleesweek zijn we een verhaaltje gaan vertellen aan het derde kleuter. Iedereen had één of twee vriendjes bij zich. We toonden hen de prentjes en stelden achteraf wat vraagjes. Wij vonden het voorlezen superleuk en de kleuters genoten ervan. We komen nog eens terug, oké ?
(Siemen en Tommy)



Citroenlimonade maken



In de godsdienstles leren we over conflicten. In een les hebben we citroenlimonade gemaakt om te tonen dat je iets zuurs (een ruzie) tot iets goeds kan omvormen. Willen jullie het ook eens proberen ?



Wat heb je nodig ?

5 citroenen, suiker, spuitwater, een citruspers, een maatbeker, glazen



Hoe maak je het ?

Met een citruspers pers je alle sap uit de opengesneden citroenen. Je giet dit sap in de maatbeker. Voeg het spuitwater erbij en de suiker. Meng alles goed. Proeven maar!

Dit is een gezond drankje omdat er veel vitamine c in de citroenen zit !

(Melanie en Ebbe)

Een bezoek aan het gemeentehuis in Oostvleteren

Donderdag 21 november trokken we naar het gemeentehuis.

Het was leuk. Er is daar heel veel te zien. Je komt binnen en kan iets vragen aan het onthaal. Lut Demeyere gaf ons een rondleiding. We bezochten de raadzaal, de dienst jeugd en sport, de culturele dienst, de milieudienst en de technische dienst. De secretaresse was druk bezig. De burgemeester was er niet; hij was te laat. Wist je dat er 4 schepenen in Vleteren zijn? Zo zagen we wat we leerden eens in het echt!

Bedankt aan de mama's en grootouders die ons brachten en Lut Demeyere voor de boeiende rondleiding!

(Gilles, Peter, Femke S. En Céleste)



Een bezoek aan het bejaardentehuis

Toen we aankwamen zaten alle bejaarde mensen rond een hele grote tafel. Wij gingen ertussen zitten. We maakten een tekening voor hen en stelden vragen over vroeger. Dit was soms moeilijk. De kinderen kunnen geen dialect meer, zei een mevrouw. Iemand was een beetje doof. Een meneer had lang gevaren op een boot. Enkele mensen kregen nooit bezoek!



Daarna speelden we samen bingo!!! Een kindje draaide aan het rad en riep luid het nummer. Wij hielpen de mensen om snel het nummertje te vinden. Er waren wel 3 winnaars tegelijk!

Het was leuk! Tot slot kregen wij een wafel en de mensen hebben koffie gedronken. We hebben afscheid genomen en dank u gezegd.

(Fien en Emma, Kurlyn en Axelle, Shanaia en Talitha)

Pennenvrienden

In oktober schreven wij een brief naar een pennenvriend uit de Sint- Benedictusschool van Poperinge. We maakten ook een tekening voor hen. Eindelijk schreven ze terug en we zijn heeeeeeeeeeeeeel blij met hun brief en tekening. Jolien zegt: " Ik sta er versteld van, ik kreeg de mooiste kunstwerken ooit !"

Er zitten 25 kinderen in hun klas dus enkele schrijven 2 brieven. We hebben hen nog nooit in het echt gezien maar wel op foto. We hopen dat we de pennenvrienden eens in het echt kunnen zien!

(Tine en Jolien)

Het detectivespel

Tijdens een hele week hielden we één kindje in de gaten. Niemand mocht weten wie ons geheime vriendje was!

We moesten allerlei info erover opschrijven vb. kleur van de ogen... Tijdens het weekend maakten we een verrassing voor dat kindje. Natuurlijk was iedereen benieuwd voor wie die cadeautjes waren! Er waren hele leuke verrassingen : vb. cupcakes, een zelfgebakken wafel, een kettinkje, tekeningen....Eerst deden we een gok. Enkele raadden de juiste persoon. De meesten moesten een tweede of derde gok doen voor ze hun vriendje vonden. Iedereen was superblij met het geschenk !

(Jitse en Lexy , Héléne en Femke L.)

Het is tijd voor een mopje uit het 3de leerjaar

⑩ Waarom zijn Nederlanders heel blij als ze een puzzel in een half jaar tijd kunnen oplossen????? Omdat er op de doos staat van 3 tot 5 jaar!! :-)
(Kiriël)





⑩ Twee kraaien zitten op een dak als er plots een straaljager overvliegt. Dan zegt de ene kraai tegen de andere: “Je zou wel eens zo hard vliegen als je staart in brand staat!” :-)
(Dayron)

⑩ Jantje vraagt aan Mieke: “Kun jij zwemmen?” “Soms”, zegt Mieke. “Hoezo, soms?”, vraagt Jantje. “Ja, alleen als ik in het water ben”, zegt Mieke droogjes. :-)
(Thibault)

⑩ Het is vrijdagavond en de kleine buurtwinkel staat vol klanten als kleine Jantje ademloos binnengestormd komt. “Zou ik voor 1 keertje voor mogen gaan?” hijgt hij. “Mijn vader zit op me te wachten. Het is heel dringend!” “Wat moet je hebben?” vraagt de winkelier. “Een rol wc-papier”, zegt Jantje. :-)
(Margot)

⑩ Twee vriendinnen praten over een vermageringskuur. Zegt de ene: “Van mijn dokter moet ik een uiterst streng dieet volgen. Ik mag zelfs geen woorden lezen die vet gedrukt staan.” :-)
(Stien)

⑩ “Wat doe je Isabel?” “Ik schrijf een brief aan oma.” “Waarom schrijf je zo traag?” “Omdat mijn oma niet zo snel meer kan lezen.” :-)
(Siel)

⑩ Wat waren de laatste woorden van kapitein Iglo voor hij stierf? “Help! Ik geloof dat ik in een vis-stik!” :-)
(Merel)

⑩ “We hebben shampoo voor vette haren, voor droge haren, voor normale haren, voor...” zegt de verkoopster. Maar een man onderbreekt haar en vraagt: “Hebt u ook shampoo voor vuile haren?” :-)
(Swiltana)

⑩ De meester zegt tot de klas: “Wie zichzelf dom vindt, moet rechtstaan.” De hele klas blijft zitten, behalve Piet. “Dus jij vindt jezelf dom?” vraagt meester. “Nee meester, maar ik vind het zo zielig dat u nu alleen recht staat.” :-)
(Hanne)

⑩ Er waren eens twee boeren. Een Vlaming en een Waal. Zegt de ene tegen de andere: “Mijn koe kan rekenen.” “Bewijs het!” zegt de Waal. De Vlaming kijkt naar zijn koe en zegt: “1+1 is?” “Deux” loeit de koe. “Nog eens”, zegt de Waal. De Vlaming kijkt zijn koe weer aan en zegt: “4+5 is?” Ondertussen steekt de boer een tak in de poep van de koe en die zegt: “Neuf”. De Waal was zo onder de indruk en zei: “Ik wil ook zo'n koe.” :-)
(Tsion)

⑩ Jantje zegt: “Ik wou dat ik in de middeleeuwen leefde. Pietje: “Waarom?”
Jantje: “Omdat ik dan niet zoveel geschiedenis hoefde te leren.” :-)
(Quinten)

⑩ Het is oranje, het hangt in de boom en zegt altijd appelsien. Wat is het????
Een mandarijn met een dikke nek. :-) (Milan)

⑩ Weet je waarom er een stuur op je fiets zit???? Dan hoef je de bel niet de
hele tijd vast te houden!! :-) (Gilles)

⑩ “Weet je uit wat een struisvogel komt?” “Een ei”, antwoordt Jantje. “En
een zebra?” “Uit de buik!” zegt Jantje. “Mis, streepje voor streepje”. :-)
(Ine)

⑩ Waarom is een aardbei rood??? Omdat hij beschaamd is voor de pitjes
aan zijn buitenkant.
(Julie)

⑩ Wablief en Wablaf zaten in een boom. Wablaf valt er uit. Wie zit er nog in
de boom??? :-)
(Margaux)

⑩ Wat is het toppunt van hoogtevrees??? Niet uit een diep bord durven
eten. :-)
(Finnlay)

⑩ Er zaten eens twee krieken in een bokaal. De ene kriek zegt tegen de
andere: “Oei, ik heb een scheetje gelaten.” Zegt de andere: “K riek het!” :-)
(juf Ellen)



Bezoek in de tweede kleuterklas

In ons thema "grootouders" hadden we het even over de hobby van onze oma, opa, mammië, ...

Er waren zelfs oma's en mammiës bereid om hun hobby in de klas te komen tonen. Dit zou zeker super fijn worden !!



Op maandag kwamen oma Francine en oma Ria (de oma's van Celine) naaien en breien in de klas. Ze maakten voor iedere kleuter een beertje, de kleuters keken nieuwsgierig toe en vulden daarna enthousiast hun eigen beertje op met schapenwol.

We mochten, onder de veilige leiding van oma Francine, zelfs de naaimachine eens uitproberen!

De beertjes gingen weer mee naar huis, de twee lieve oma's gaan die voor ons thuis, verder afwerken, en daarmee zijn we super blij! We kijken al uit naar het resultaat.

De volgende dag kwam de mammië van Julia naar onze klas, om met steekschuim en mos, een kerstboompje te maken. De kleuters konden in vrij aanbod, nogmaals enthousiast aan het werk gaan.

Ze gingen op woensdag, trots met hun kerstboompje naar huis!



Bedankt lieve oma's, mammiës! 't Was fijn met jullie in de klas!

Sprookjes in het eerste leerjaar



Thema 5 in ons leesboek gaat over sprookjes. Juf vertelde een verhaal waarin de verschillende personages zoals de reus, de kabouters, de heks, de draak, de prinses...in voorkwamen. Zo leerden we elke dag een nieuw woordje: reus, jas, riem, bijl, vuur, hout...



We vertelden elke dag een sprookje. De sprookjes die vroeger eens verteld werden, kwamen weer te boven. We leerden een liedje rond Roodkapje. Vertelden het verhaal van Sneeuwwitje met telkens een woordje anders.

We maakten enkele werkjes in groepjes zoals de spiegel, de wensput in klei maken, het kasteel van Doornroosje, tekeningen, zoekplaten met verschillen, de wolf en de



zeven geitjes, de heksenketel met dampende geuren, schilderen op een groot blad van de verschillende personages



We dansten op sprookjesmuziek ...



Sport op school

Enkele sfeerfoto's van onze deelnames op woensdagnamiddag ...





Een pluim voor alle sportievelingen !

Juf Lies

Het 6de leerjaar op ziekenbezoek

Verslag ziekenbezoek op dinsdag 8 oktober in samenwerking met pastoor Dirk en het bestuur van Ziekenzorg Woesten: Willy, Erna en Monique.

Het 6^{de} leerjaar van Onze Ark werkt reeds voor de 3^{de} jaar het thema van Ziekenzorg uit. De rode draad in de lessenreeks is het boek 'Een kanarie in mijn hoofd' (van Ed Franck). Dit boek werd aan de klas geschonken door Alain van Ziekenzorg Woesten. Het boek vertelt over een eenzame man die in het bejaardentehuis vertoeft en op een dag bezoek krijgt van Wout, een jongen die met zijn klas op bezoek komt. Er groeit een mooie vriendschap tussen beiden.

Dit jaar werd de klasgroep in 4 kleine groepjes verdeeld om op bezoek te gaan bij een zieke in Woesten. Elk groepje kreeg de begeleiding van een bestuurslid van Ziekenzorg. In de klas werd het bezoek voorbereid: er werd een attentie gemaakt, er werden vragen gemaakt, er werden afspraken gemaakt rond het omgaan met zieke mensen.



Op dinsdag trokken de groepjes er dan op uit. Hier kan je lezen wat de kinderen noteerden toen ze terug in de klas waren.

Groep 1: bij Angèle Debruyne



Jarco: Het was leuk dat we zoveel konden praten met Angèle. Het waren fijne verhalen, b.v. dat ze uit school glipten om iets te doen. We hebben gepraat over haar en onze hobby's. Haar hobby's zijn kaarten en werken. Mijn hobby is de muziekschool. Ze vertelde ons ook dat de jongens en de meisjes apart zaten en dat de jongens eerder van school mochten. En ze kregen ook meer straf. Het was een heel leuke ontmoeting.

Jens: We zijn naar Angèle geweest. We waren aan het babbelen. Ze moesten het licht uit doen in de oorlog want er vlogen vliegtuigen over het huis. Anders gingen ze bommen gooien en waren ze dood. Ik weet ook nog dat ze in de winter op het land werkten en dan moesten ze met hun blote handen groenten uit de sneeuw trekken. De meester op school was streng want als hij de planten water gaf, goot hij het overschot van de gieter in de nek van een leerling.

Laura: Ze was vriendelijk en ze had verteld dat ze in de winter met haar blote handen in de sneeuw groenten moest oogsten. Ze zei ook dat ze in de oorlog geleefd had. Het gebeurde dat ze 's avonds aan het breien was zonder licht, want anders konden ze met bommen worden aangevallen. Het was super interessant.

Shelsey: Ik vond dat Angèle grappige dingen zei en toen moesten we allemaal lachen. Ze ging vroeger elke zondag naar de kerk en ze zei dat de kerk bomvol zat en nu kan ze niet meer gaan. Ze heeft een hobby: kaarten. Ze heeft er een leuke beker van. Wij hebben toen ook over onze hobby's verteld. Ze heeft ook over de oorlog verteld dat ze doeken over de lampen moesten doen want als de Duitsers het licht zouden zien zouden ze hen bombarderen. Ze werkte vroeger op het land. Ik vond het een leuk bezoek.

Groep 2: bij Roger Dewijze en Jeanne Desmadryl

Evy: Het was echt superleuk! We praatten over vanalles en kregen op al onze vragen een leuk antwoord. Er is wel al een heel verschil tussen vroeger en nu. Het was echt de moeite om het te doen. Een leuke belevenis!

Yens: Roger is een heel toffe en leuke man die heel goed zorgt voor Jeanne. Hij is vriendelijk en hij gaf antwoord op al onze



vragen. Hij vertelde alles mooi; het was heel leuk om naar Roger en Jeanne te gaan. Supertoffe voormiddag.

Kayley: Roger is 88 jaar en hij zorgt nog altijd voor Jeanne. Jeanne is dement maar ze zei soms nog iets dat ik niet kon verstaan. Jeanne kan ook eens wenen als ze aan iets denkt. Roger geeft haar eten en wast haar, maar er komen ook verpleegsters (Wit-Gele Kruis).

Michiel: Roger is een super toffe kerel en met hem kan je urenlang praten. Hij is erg vriendelijk.

Groep 3: bij Alain en Jeanine

Niels: Ik heb veel nieuwe dingen beleefd: die kanaries waren supermooi. Nu weet ik hoe jullie vroeger leefden. Het waren lekkere wafels. Ik vond het leuk om een bezoekje te brengen. Groetjes.

Haron: Alain heeft heel mooie kanaries en parkieten. Hij heeft er meer dan honderd. Hij heeft geprobeerd om een nieuwe kleur te hebben en het is gelukt. Hij heeft nu drie witte kanaries. Hi heeft ook kleine hamsters en een vrouwtje. Hij heeft ook mooie vissen.



Haile: Ik vond het heel tof dat we je mochten bezoeken en je kanarievogeltjes zien.

Joran: Alain heeft heel veel kanaries. Hij had er wel meer dan 100. Allemaal in een mooie kleur. Er waren vier soorten: gele, rode, witte en een soort met verschillende kleuren. Hij had ook 2 parkieten. Die waren wit en geel.

Wim: Alain vertelde dat hij het niet steeds gemakkelijk heeft gehad toen hij nog op school zat. Sommige medeleerlingen maakten het hem erg moeilijk. Op een bepaald moment in zijn leven heeft hij zich helemaal herpakt: hij wilde niet langer bij de pakken blijven zitten, hij wilde vooruit in het leven. Hij kon aan het werk op een bank. Nu probeert hij er altijd het beste van te maken, ook al gaat dat soms wat moeilijk want hij kan niet goed stappen en beweegt zich meestal in zijn rolstoel voort. Dankjewel voor je openhartige getuigenis!

Groep 4: bij George en Gabrielle

Lucie: ik vond het heel lief dat George nog zo zorgzaam is voor zijn vrouw. Elke keer geeft hij eten aan Gabrielle. Ze zijn al 63 jaar getrouwd. Ze wonen bij de dochter. Als er iets is kunnen ze 'een schreeuw' geven. George is nog heel fit voor zijn leeftijd. Hij fietst nog heel graag. Ik ging graag op bezoek bij hem.



Céline: Gabrielle is heel ziek. Ze kan niet meer stappen en niet meer alleen eten. Haar man, Georges, geeft Gabrielle altijd eten. George en zijn vrouw zijn 90 jaar oud. George rijdt nog altijd met zijn fiets, soms wel 15 km ver!

Bjarne: Toen we daar toekwamen heeft de dochter ons naar Gabrielle gebracht. We hebben verteld over de oorlog. We keken ook naar hun schildpad en de poes. We kregen een drankje en iets om te eten. Dan zijn we terug naar de school gegaan.

Dylan: Georges en Gabrielle wonen in een klein huis. In het huis is er een aparte kamer voor Georges en Gabrielle. Georges is 90 jaar en Gabrielle 91 jaar.

DANKJEWEL LIEVE MENSEN OMDAT JULLIE JE DEUR

VOOR ONS WILDEN OPENSTELLEN !

Heksen in de 3^{de} kleuterklas



Ja ...in ons klasje valt er heel wat te beleven!

We kregen een brief van de heks Cadabra .

Ze was op zoek naar nieuwe heksjes en natuurlijk wilden we onze kans wagen om ons heksendiploma te halen. Wat werd er zoal van ons verwacht?

Proef 1: Tekenen van een heks.

Proef 2: Maken van heksenkleed, heksenhoed en heksenbezem.

Proef 3 Vliegen met de bezem

Proef 4: Een spinnetje boetseren

Proef 5: Een toverspreuk zeggen of nazeggen.

Proef6: Pompensoep bereiden





Na twee weken intens
werken konden we naar
Heksakije en kregen we op
het heksenfeest ons
Diploma !



PROFICIAT AAN AL MIJN KLEUTERS.

Gewoon super om dit alles te beleven!

2de leerjaar:

Bonjour Flonflon en het hongermonster

Ook in het tweede leerjaar maken de kinderen kennis met het Frans. Ze leren er nieuwe, Franse woordjes aan de hand van een verhaal en een liedje.

Eén van de verhalen was dat er een monster in de klas was en het at er alles op wat je maar kon denken: het schrijfgerief, de wandplaten, de computers, de stoelen, ...

De vriendjes van de klas van de hond werden in groepjes verdeeld en moesten met kosteloos materiaal ook een hongermonster creëren. Zie hier de resultaten...



Sint en Piet op bezoek...

De jongens en de meisjes van het tweede leerjaar zijn dit jaar flink geweest.

Sint en Piet brachten hen een bezoekje met heel wat cadeautjes. Benieuwd wat hun leukste cadeautje was die ze kregen?



Ik wens dat mijn broer kampioen wordt in het voetbal.

Ik wens een tof en leuk jaar toe aan mijn vriendinnen!

Ik wens dat ik nog lang kind kan zijn.

Ik wens dat KVK Kortrijk altijd wint.

Ik wens aan mijn ouders, dat ze niet meer boos moeten zijn
zodat ze geen slecht jaar hebben door ons.

Ik wens dat ik een goed rapport heb en
ook veel geluk heb.

Ik wens voor mijn zus dat ze later
haar hobby zal uitvoeren !!!

Ik wens
iedereen
een fijn
jaar toe!

Kerstwensen

uit het

5de leerjaar!

Ik wens aan mijn vriend
dat hij niet ziek wordt.

Ik wens voor 2014 dat er niemand
nog in armoede moet leven.

Ik wens dat er nooit
iemand meer doodgaat.

Ik wens dat er geen ruzie is
tussen mijn vrienden en ik.

Ik wens dat mijn familie niets overkomt.

Ik wens aan mijn ouders dat ze niet veel moeten boos zijn
en dat ze trots kunnen zijn op mij.

Ik wens dat je gezond mag zijn en
nooit iets ergs meemaakt.

Ik wens dat mijn broer lang leeft met mij erbij.

Ik wens dat Rune voetbalt in onze voetbalploeg.
Dat ik en hem nog veel plezier maken in school.

Ik wens dat heel de klas goede punten haalt,
dat we in september allemaal naar het 6de kunnen gaan.

Ik wens aan mijn oma en opa een super tof jaar
en voor mijzelf ook en dat ik ze nog lang kan zien .

Ik wens dat mama en papa heel lang zullen leven
omdat ik ze zo graag zie!!!

Touwtjes in de de peuter- en eerstekleuterklas!



Laatst speelden we met touwen in de klas. We leerden over grote en kleine touwen, lange en korte en zelfs over dikke en dunne touwen!



Onze peuters en kleuters experimenteerden er op los. Zo konden ze ook eens met een touwtje schilderen. We sloten de week af door samen "spaghettitouwtjes" te eten. En heerlijk dat dat was!

