

Beste ouders

Op vrijdag 29 september is er onze jaarlijkse kleutersportdag.

We toveren de turnzaal om tot een groot speelparadijs, op de speelplaats maken we een groot fietsparcours, in de kleuterzaal komen we tot rust met wat yoga en in de kleuterklassen doen we aan schrijfdans!

Een sportieve dag dus...

We starten zoals een gewone schooldag. Wie 's middags boterhammetjes eet op school, brengt deze ook die vrijdag mee.

Wie warm eet, kan dat!

Breng ook twee **gezonde** tussendoortjes mee! Water krijg je op school. Wees creatief: nootjes, fruit, groente, rozijntjes,... nee, eens geen koekjes die dag!

Mogen we wel vragen om je kleuter die dag sportieve kledij en sportieve schoentjes (die gemakkelijk aan en uit kunnen) aan te trekken.

Vergeet ook niet om een fiets of step of loopfiets of gocart of tractor mee te geven, waarop je peuter/kleuter al goed kan rijden!

De sportdag is volledig gratis!

We hopen op een stralende sportieve dag.

Juf. Elfi, Marjan, Ann, Lieve en Lies

