

Beste ouders,

Het schooljaar is weeral enkele weken van start en wij nodigen jullie graag eens uit op school.

Waarschijnlijk vind je het wel fijn een kijkje te nemen in de klas van je zoon of dochter en ben je ook wel benieuwd te weten hoe het eraan toe gaat in de verschillende lessen.



Wat leer ik zoal in het 5^e leerjaar? Hoe worden procenten aangebracht? Hoe leer ik op een goede manier Frans? Hoe oefen ik best mijn woordpakket? Hoe ga ik te werk bij toepassingen ? Hulp in klas, computerklas, hoekenwerk, contract,...

Misschien zitten jullie met vragen, stel ze gerust!

We maken er een gezellig onderonsje van en nadien kunnen we samen genieten van een fijne babbel bij een drankje!

Ik verwacht je op **dinsdag 8 oktober om 19u.30** in de klas van het paard!

Juf Liza

Geef onderstaand strookje terug mee met uw kind of stuur gewoon een mailtje naar liza.vanbeveren@kbrp.be

De ouders van zullen op 8 oktober
op de klasavond met personen aanwezig zijn .