

Beste ouders ,

Het schooljaar is al opnieuw gestart. Je zoon / dochter lief is al een beetje vertrouwd met het vierde leerjaar maar misschien hebben jullie nog vragen?

Om hierop te antwoorden willen we u graag uitnodigen op de ouder - avond van de giraffenklas **OP DINSDAGAVOND 3 oktober om 20 u** in de klas zelf. (boven het tweede leerjaar, in de hoek de trappen op)

Er wordt dan uitleg gegeven over het dagelijkse reilen en zeilen in het vierde leerjaar.

Achteraf kunt u nog wat gezellig bijpraten met een drankje erbij.

Vele groeten en hopelijk tot dan!  
juf Sylvie

---

Ik / wij .....ouder (s)van.....  
komt/ komen naar de ouderavond met ... ..persoon / personen.

Hierover heb ik nog vragen:

.....