

Beste sportievelingen uit het 3de en 4de leerjaar,

Op donderdag 28 september is het weer zover: onze sportdag! Het wordt een superdrukke dag met toffe activiteiten!

Dit jaar gaat onze sportdag door op school. Een dagje sporten, wat is er leuker?!

We beginnen met de activiteiten om 8u50 en eindigen op het gewone uur om 16u.

Jullie zijn vast benieuwd wat we allemaal zullen doen die dag. Wel...er is:

- zwemmen
- Dood en levend
- fietsparcours
- hoogspringen
- hockey
- estafettes

Een goed gevulde dag dus!

De middagmaaltijden gaan gewoon door als anders. Wie warm of boterhammen eet op school, doet dat zoals gewoonlijk. Wie naar huis gaat eten, kan dat nog steeds doen. Je doet die dag je turn t-shirt aan en een sportieve broek. Vergeet ook je regenjas en je zwemgerief niet. Je stopt je zwemgerief best in aparte zak.

Het wordt zeker een hele fijne dag.  
Juf Sylvie en juf Ellen en juf Liza